

# Helgas konfirmation i 1947



*Helga 1947*

Jeg gik til konfirmationsundervisning i Nr. Næså præstegård. Vi var 19 unge mennesker, som sad på bænke i præstegården.

Præsten hed Orla Lethan, jeg var meget glad for at gå til præst hos ham.

Vi lærte udenad Fadervor med Luthers forklaringer, trosbekendelsen og salmerne: Hil dig frelser og forsoner og Vor Gud han er så fast en borg. Adskillige skriftsteder fra Luthers katekismus skulle vi også kunne udenad samt de ti bud. Vi gik til præst fra september til april, i denne tid jævnligt i kirke, gerne sammen med vore forældre.

Ved konfirmationen 13. april 1947 i Nr. Næså Kirke sad vi piger på stole i venstre side. Forældre, søskende og bedsteforældre på bænken indenfor. Vi blev overhørt stående midt på kirkegulvet og adspurgt på vor fingeroprækning. Spørgsmål fra vor dåb blev besvaret med et "Ja" fra os selv.

Søndagen efter, altså 20. april 1947, var der altergang i Bederslev Kirke. Man gik ikke til alters før efter ens konfirmation.

Stoffet til min kjole blev købt i Otterup. I den første forretning fik mor beskeden: "vi var ikke kunder nok, vi kunne ikke få". Vel udenfor stampede mor støvet af fødderne, inden vi gik til næste forretning, hvor vi fik stof uden problemer – men det lå godt nok under disken.

Kjolen blev syet hos "Kirsten Sypige" i Kappendrup, efter jeg havde kigget detaljer ud i modeblade. Min andendagskjole var blå og syet samme sted.

Drengene havde mørkt tøj og hvide skjorter på, tror jeg.

Vi blev fotograferet samlet ved kirkens østvendte gavl, og samme sted 50 år senere, altså 1997, med alle 19 deltagere.

Konfirmationen var noget stort, som prægede os alle til livets krav. Præsten skrev et bibelord foran i vores salmebog.

Jeg fik ingen penge i konfirmationsgave, men en Hamlet-cykel, et armbåndsur, smykker og et sølv toiletsæt bestående af spejl, hårbørste, klædebørste og kam, også pudderdåse og et cigaretetui, rødt og af træ.

Den 20. april 1947 døde kong Christian X. Der blev landesorg og derfor ingen dans til mit konfirmationsgilde. Min fest blev først holdt efter altergangen, det var ligesom om, den hørte med, inden man var rigtig konfirmeret.

Menuen til min konfirmation bestod af suppe, de lækreste krokerter og trifli, alt tilberedt på bedste måde af Laura kogekone fra Kappendrup og bryggerskone Andrea fra Vellinge. Pigerne fra gårdene rundt omkring udlåntes til hjælp.

Konfirmationsundervisningen var for mig en fantastisk, belærende og opbyggelig tid.

*Helga Egdal*



*Helga med den gamle avis der fortæller om Chr. X's død i 1947. Foto Margit Egdal i juni 2012.*



*Helga med sin morfar, Søren Sørensen fra Farsbølle, og forældrene, Astrid og Poul Pedersen, karetmager i Bederslev og søsteren, Rigmor. Helga og Rigmor i hjemmefremstillede trøjer.*



## Helga og Rigmors striketrøjer

I en tid med vareknaphed og rationering kneb det med at få nyt tøj, men kunne man ikke købe en striketrøje, kunne man selv fremstille en. Alene det at skaffe garnet var dog lettere sagt end gjort. Helga og Rigmor bærer på familiebilledet hjemmefremstillede, uldne trøjer.

Ulden kom fra får, der gik på herregårdene Kørup og Egebjerggård. Den uld, som hang fast i pigtrådene, måtte man selv beholde, og således blev der samlet uld nok til to trøjer.

En gammel kone i Bederslev kartede og spandt ulden, og så blev der ellers strikket to lammehvide trøjer.

Rigmors trøje blev farvet grøn, men da resultatet var noget blakket, fik den en også omgang i den mørkeblå farvebalje.

Fine knapper med små blomster blev sprættet af en gammel kjole og syet i. To kønne trøjer var hermed færdige.

Den hvide trøje findes i dag på Nordfyns Museum i Bogense.



*Helga ved sin konfirmationskjole i fin silke. Kjolen blev senere farvet gul. Foto taget af Margit Egdal ved udstillingen om konfirmationens historie arrangeret af samme for lokalarkivet i Otterup i 1996.*