

# Badehoteller ved Hasmark Strand

## Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst



*Hotel Kattegat ved Hasmark Strand.*

## Hotel Kattegat

I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund af gdr. Knud E. Knudsen i Hasmark - en aldeles bar grund på Hasmark Strand, hvor man hverken kunne dyrke korn eller kartofler!

Hun gav så meget som 570 kr for strandgrunden - men hun havde også dristige planer - hun ville opføre et badehotel !

Som tænkt, så gjort - badehotellet stod færdigt i 1916.

Der blev straks lavet postkort med hotellet og den indbydende strand. Dette allerførste postkort fra Hasmark Strand ses herover. Frisk luft, højt til himlen og masser af strand at boltre sig på - badehotellet måtte blive en succes - og det blev det !

Det var på det tidspunkt ganske fashionabelt at "ligge på landet" om sommeren. Det var højeste mode blandt mere velhavende borgere. Også borgerne i Odense havde mod på landliggerlivet, og de kom om sommeren og slog sig ned på det mondæne badehotel "Hotel Kattegat".

## 1930'erne

Da hotelejereren, frk. Nielsen, døde, blev hotellet overtaget af Kristiane og Hans Peter Poulsen. Han var købmand i Odense og kunne ikke så godt være væk fra sin forretning, derfor blev det Kristiane, der drev sommerhotellet - hun var i øvrigt kusine til afdøde frk. Nielsen. Kristiane kendte ikke noget til hoteldrift, men skønt hun var omkring de 50, tog hun fat med frisk mod.

Om aftenen kom ægteemanden og datteren, Ebba, ud til badehotellet, hvor det gik så godt, at Hans Peter Poulsen på et tidspunkt besluttede helt at hellige sig hotellet.

Ebba, der som ung oplevede badehotellet i 30'erne, har givet et tidsbillede af livet på et badehotel dengang. Det var en epoke, som forsvandt sammen med 30'erne:

Det var som nævnt ganske mondænt at opholde sig på et badehotel. Selvfølgelig var damerne klædt om i lange kjoler til aftenmiddagen, som altid bestod af tre retter mad. Første ret var altid suppe, derefter kom en stegeret og endelig var der dessert.



*Gæster ved Hotel Kattegat*

Dagen igennem var gæsterne blevet godt beværtet.

Der var morgenmad med friskbagte boller, marmelade, blødkogte æg mv. Til frokost det store kolde bord og en varm ret. Eftermiddagskaffe med friskbagt kringle og så endelig middagen med tre retter mad.

For alt dette betalte man 5 (fem) kroner om dagen, deri var også indlogering på pæne værelser. - Det var dengang en pilsner kostede 50 øre!

Der var en halv snes folk ansat til at tage sig af gæsternes ve og vel. Husjomfruen stod for indkøb og madlavning. Der var stuepigerne,

serveringsdamerne, opvaskerne, eleverne - og Kristiane styrede det hele.

Der var stor have til badehotellet med havemøbler af den slags, som vi kender fra Skagen, dvs. hvidmalede træmøbler.

Der var ofte servering i haveanlægget. De faste gæster kom mest fra Odense og København, men søndag eftermiddag var der også stor søgning af lokalbefolkningen, der kom og fik kaffe i haven.

Der var liv omkring hotellet, som var hele Nordfyns yndede udflugtsmål.

Der var gammeldags hygge omkring hotellet. Og det vigtigste af det hele - havbadet - var lige uden for døren. Der var små badehuse på stranden, hvor man klædte sig om. Jo, det foregik anstændigt.

År efter år kom odenseanerne tilbage til hotellet. Det var kendte odenseborgere, der opholdt sig her. Kone og børn var gerne på hotellet i længere perioder, manden, der som regel passede sin forretning i Odense, kom så gerne om aftenen. Så blev der glade dage. Gæsterne arrangerede karneval, nogle spillede måske til dans - det hele sobert og muntert.

Egentlig var det jo et sommerhotel. Der var dog enkelte vintergæster. En læge havde udtalt, at havluften var god ved nerverne. Derfor havde badehotellet i vinterperioden også enkelte pensionærer.

Kristiane og Hans Peter Poulsen afhændede deres badehotel i 40'erne, og da var en særlig epoke med en helt speciel livsstil omkring et badested afsluttet.

*Fortalt af Ebba Larsen, gift med Carl Christian Larsen, Tarup. Ebba Larsen født 1915 døde 2010.*







2 postkort afsendt fra Hotel Kattegat i september 1916.  
Postkort i H. Ellegaard Frederiksens Samling.





*På sommersøndage var der på Otterup Station stor trængsel af badegæster, der steg af toget for at gå til de ventende busser til Hasmark Strand.*

*Nederst påstigning på bussen, der gik direkte fra Hotel Kattegat til Odense.*





Hotelejer frk. Johanne Karoline Nielsen var født 26. marts 1878 som datter af købmand Peder Nielsen i Egense. Han blev syg og døde i 1898, 59 år gammel. Hans kone, Karen, drev købmandsbutikken videre. Det kan være hende, der på postkortet står i døren til butikken.

At få føden som selverhvervende kvinde var således slet ikke fremmed for frk. Nielsen, som hotelejerens jo kaldtes, fint skulle være.

Måske gav købmandsbutikken et afkast, der kunne hjælpe frk. Nielsen med købet af grund til hotellet og opførelse af samme? Eller måske var der midler fra hends farfar, mølleren på Hasmark Mølle? For en enlig dame som frk. Nielsen, var en sum på 570 kr., alene for grunden, et kæmpebeløb.

570 kr. i 1915 svarer i 2009 til ca. 26.000 kr. ifølge Danmark Statistiks prisberegner. Mange penge for en grund.

Frk. Nielsen døde kun 49 år gammel i 1927.

*Den tidligere købmandsbutik  
i Egense på adressen  
Egensevej 74.  
Foto juli 2004 af Margit Egdal.*







## Den gamle Strandkro og Strandhotellet

Hotel Kattegat blev ikke det eneste hotel på Hasmark Strand. Folk trivedes her, der var søgning, flere hoteller kom til.

På billedet har vi Den gamle Strandkro. Den har århundredgamle rødder - dog først som stuehus til en gård i Bårdesø.

Steffen Mair, der står som købmand, fabrikant og bedemand i Odense, flyttede bygningen herud i 1918. Tidligere lå den som nævnt i Bårdesø. Her har gårdene ligget ganske tæt - kun en hestevogn kunne lige passere mellem gårdene, fortæller Svend Søgaard, i hvis have den gl. gård lå. På den anden side ligger Bårdesø Teglværksgård - utroligt at der var plads til endnu en gård mellem de to !

Steffen Mair var gift med Anna på Lindegård i Gundstrup, så han købte det nærliggende stuehus i Bårdesø, flyttede det ud til Hasmark Strand og havde her sin sommerbolig.

Allerede i 1920 står Anna dog som eneejer af huset, Steffen Mair er død. Samme år købes det af Johannes Knudsen og formentlig også samme år opføres Hasmark Strandhotel, som ses tv. i Billedet.

Strandhotellerne havde deres store tid i 30'erne. Længere henne på stranden lå Vennelyst, i Tørresø var der også badehotel - og der var fulde huse i 30'erne.

Badhotellerne og Vennelyst eksisterede i mange år, men den største glans omkring badhotellerne finder vi i 30'erne !

Dette Billede er fra Hørmørk  
 jeg har vel fortalt at der er bygget  
 500 mange Huse der er flere  
 end 1000 fra Familie Huset til  
 Tørresø de er bygget paa  
 Dræet og neden for det er  
 ikke noget ved at komme der  
 om om Sommeren der ser  
 fyldt med Folk vil kom  
 næsten ikke komme til  
 Vandet for Folk  
 alle de hersens  
 KØBSTADFOLK  
 jeg har helt glemt at sige Mine  
 i Brevet til eder hvem det  
 er fra men det kan han  
 vil rejne ud

Badhotellerne var til en begyndelse næsten alene på stranden. Sidst i 20'erne og især i 30'erne var der en voldsom byggeaktivitet på stranden, sommerhusene skød op.

Og hvordan så en af de første husejere på det ? Jo, Mine har skrevet dette kort (det er bagsiden af et billede af strandhotellet), og hun skriver, at der nu er bygget flere end 1000 huse fra familiehuset og over til Tørresø - de er bygget på Dræet og neden for, og der er ikke noget ved at komme der om sommeren mere, for der er så fyldt med folk, at man næsten ikke kan komme i vandet for alle de hersens KØBSTADFOLK!

**KØBSTADFOLK altså!**

# Vennelyst

Atholdsfolkene skulle heller ikke mangle forplejning på Hasmark Strand.

På Østre Strandvej nr. 293 ligger et ældre bindingsværkshus. Over døren hænger skiltet "Vennelyst". Der gemmer sig en hel historie bag dette skilt.

Mange glade strandgæster har færdedes her, da huset i 30'erne samtidig var både pensionat og restauration. - Men det var kun for afholdsfolk. Det afholdt dog ikke egnens beboere fra at tage cyklen herud; "Vennelyst" var ofte søndagens udflugtsmål og kaffested. "Vennelyst" blev opført her på stranden i sommeren 1920 af Alma Jørgensen. Tidligere havde det været stuehus til gården på Egensegårdsvej 11, men blev flyttet ud på stranden, da gården fik nyt stuehus.

Om Alma Jørgensen kan i øvrigt fortælles, at hun var født 1863 i Svrige, og at hun boede sammen med sin søn, fisker Niels Edvard Jørgensen.

Alma Jørgensen brugte kun huset som bolig. Da husmoder fru Margrethe Hansen overtog det, indrettede hun omkring 1930 sit afholdspensionat og restauration her. Det er måske hende selv, som herunder serverer for gæsterne?



Denne artikel er skrevet til bladet "Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune" nr. 36, der udkom august 1994. Her er dog indsat flere fotos. Opdatering og digitalisering ved Margit Egdal december 2010.

Tilbage er kun at berette om Hotel Kattegats sørgelige skæbne:  
Efter i en lang årrække at være kendt som "Perlen",  
stranddiskotek for hele Nordfyn, lavede nogle unge mennesker i 2001 et bål,  
der desværre brændte det meste af Perlen af.  
Først i 2008 og efter mange tovtrækkerier med ejeren,  
blev brandtomten fjernet i 2008.